

De favoriete hebbedingen van **Eveline Crone (42)**, ambassadeur van het Weekend van de Wetenschap en auteur van *Het puberende brein*. Morgen treedt ze op in Leiden tijdens *Backstage in je brein!*



**KINDERKOOKBOEK:
VANDAAG BAK IK**

„Mijn zoon van 5 vindt alles leuk wat met de keuken te maken heeft. Hij was altijd met serviesjes in de weer, maar is nu toe aan de volgende stap. Het echte werk: schort voor en bakken maar. Zijn aandachtsspanne is nog kort, maar zandkoekjes bakken volgens de instructies van dit boek lukt altijd.”



**ESPRESSOMACHINE
VAN SAECO**

„Mijn man werkt parttime op een basisschool, maar als hij 's ochtends thuis is en de kinderen naar school zijn, drinken we altijd even samen koffie voordat ik naar mijn werk ga. Even een momentje om dingen te delen. Al moet ik bekennen dat ik 's ochtends ook niet zonder koffie kán. 's Avonds kookt hij meestal. Ik wil wel, maar ik bak er niks van.”



MOEDERFIETS VAN BATAVUS

„Pas als ik een tijdje zonder fiets ben geweest, zoals tijdens een reis door Amerika, realiseer ik me hoeveel vrijheid fietsen me geeft. Hier in Leiden is alles prima zonder auto te doen. Ik wil gewoon goed kunnen navigeren als ik de kinderen naar school breng. Vandaar deze moederfiets met zitje achterop. Minder cool dan een racefiets, wel zo gezellig.”



**PUZZEL VAN JAN VAN
HAASTEREN**

„Net ontdekt: legpuzzels maken met mijn dochter van 10. Terwijl je samen bezig bent, praat je over school en andere zaken. *Quality time!* Geeft toch een ander beeld dan je kind achter de iPad met oortjes in. Zij vindt de uitdaging leuk, ik houd van de drukke afbeeldingen. Voor mij geen puzzel die voor driekwart bestaat uit lucht of water. Op elk stukje van Van Haasteren gebeurt wel iets.”



NIKE AIR MAX SNEAKERS

„Onder een toga zijn zwart gepoetste schoenen verplicht. Bij een belangrijke presentatie wil ik nog wel een hakje aandoen, maar verder zweer ik bij sneakers. Ook onder een jurk of rok draag ik ze. Ik ben niet zo formeel en wil me ook niet anders voordoen dan ik ben. Ik wil snel van a naar b kunnen en lekker lang op mijn benen kunnen staan.”