

## Max Havelaar Toesprakentoernooi 2017

Beste (toekomstige) Havelaars, wij zijn Pepijn en Rose en dit is het verhaal van onze reis naar de beker.

### De reis naar Leiden

Een lange reis begint meestal met vroeg opstaan, maar voor ons was het deze keer wel erg vroeg dag. Om vijf uur ging de wekker, omdat we de eerste trein uit Maastricht richting het noorden moesten halen. Vol verwachting en gezonde spanning begonnen we onze reis naar Leiden.

Dit was de eerste keer dat onze school meedeed aan het Max Havelaar Toesprakentoernooi en ondanks de info op de site, wisten we alleen in grote lijnen wat op ons af zou komen. We hadden dan ook niet specifiek voor het toernooi geoefend, al hebben we uiteraard wel ervaring met spreken. Onder andere door debatwedstrijden zoals Meet the Boss en Pepijn door zijn deelname aan het Europees Jeugd Parlement. Maar de gedachte dat we zouden winnen, die kwam niet in ons op.

### Bestemming bereikt

Na onze aankomst op station Leiden en een wandeling naar het universiteitsgebouw waar de dag werd georganiseerd, bleek er (met dank aan de NS) zowaar nog tijd genoeg om te kunnen kiezen uit de leerzame workshops voor de ochtend. Maar eerst werden we geconfronteerd met de winnaars van vorig jaar. Het enige wat wij na hun speech tegen elkaar konden zeggen, was: "Jeetje, de lat ligt wel heel erg hoog!"

Gelukkig konden we ons gericht voorbereiden tijdens de workshops. Hier hebben we veel geleerd over de verschillende technieken die essentieel zijn bij het geven van een goede speech.

### Het schrijven van de speech

Dit onderdeel kunnen wij met één woord omschrijven: stress. Na het horen van de opdracht verdeelden we de taken: Pepijn verzorgt de inleiding en Rose zorgt voor de speech die daarop volgt. We hadden maar negentig minuten om een vier minuten lange toespraak te bedenken en te oefenen. En het zou ook niet anders, we liepen meteen vast. Welk onderwerp zouden we kiezen?

Na een kwartier hakten we dan toch eindelijk de knoop door en konden we aan de slag. Samen bedachten we de inleiding en het slot, zodat we op elkaar aansloten en er logica in het verhaal zat. Daarna werkten we apart aan onze tekst, zodat we onze stukken konden personaliseren.

Toen we even naar de klok keken, schrokken we: nog maar vijf minuten. Snel gaven we elkaar nog een paar tips en vertrokken we naar de voorronde.

### Het tussenstation

Met de adrenaline gierend door ons lichaam gingen we in het verkeerde lokaal zitten. Een goed begin is het halve werk, toch? Snel verplaatsten we ons naar het juiste lokaal, om zo nog net op tijd aan te

sluiten bij de andere zeven duo's. De spanning liep toen nog verder op, omdat wij steeds maar niet naar voren geroepen werden. Maar uiteindelijk gingen we daar als laatsten toch staan, staan voor onze boodschap, staan om te spreken zoals Havelaar dat deed.

En blijkbaar is dit gelukt (misschien wel juist door die adrenaline), want in de grote zaal werd onze naam omgeroepen: we waren door naar de finale.

De eindbestemming

Wie had dat gedacht, we stonden in de finale! We hadden nu kort de tijd om onze speech door te kijken met onze begeleider Lotus. Een fantastische kans om tips te krijgen van een oud-winnaar! Veel hoefden we niet te veranderen en dat gaf rust en vertrouwen. Zouden we dan echt kunnen winnen? Die gedachte verdween echter snel toen we de eerste andere finale-duo's hoorden met hun prima speeches.

Wij moesten als vierde duo naar het spreekgestoelte, en het was een geweldige ervaring om voor een volle collegezaal te spreken terwijl iedereen luistert, om nog maar te zwijgen van het daverend applaus na afloop!

Gewonnen?!

De jury vertrok en ging in beraad, waarna er gestemd werd voor de publieksprijs, die werd uitgereikt aan Mohamed en Louise. En toen stonden we te wachten op het besluit van de jury, twaalf uur nadat we waren opgestaan. Het moment dat onze namen werden genoemd, stonden we perplex.

Natuurlijk waren we enorm blij dat we dit mooie toernooi hadden gewonnen. Uiteindelijk zaten wij vermoeid maar zeer voldaan met de beker in de trein richting Maastricht. En door de reacties van de medereizigers voelden we ons éven Tom Dumoulin of Max Verstappen ....

Reistips voor de toekomstige Havelaars :

- Lees de opdracht aandachtig door. Bij ons stond er bijvoorbeeld 'geef een oplossing' en 'je houdt je speech voor de wereldleiders', doe dit dan ook!
- Je leraar is er om je te helpen, maak hier gebruik van.
- Zorg ervoor dat je er normaal/netjes uitziet. Eerste indrukken zijn erg belangrijk!
- Probeer je stijlfiguren optimaal en functioneel te gebruiken. Zoek een balans, waardoor het publiek zich kan voorstellen wat je zegt, zonder in verwarring te raken.
- Focus niet te veel op het winnen, probeer wat te leren en geniet van je dag!