

Spreken als Max Havelaar op het Max Havelaar toernooi.

Hallo Droogstoppels en Sjaalmannen, toekomstige deelnemers van het speechtoernooi. Wij zijn Lotus en Zinzi, wij hebben vorig jaar het Max Havelaar toespraken toernooi gewonnen. In dit verslagje delen wij onze ervaringen en geven we jullie wat tips mee om er zelf wat moois van te maken.

Het begin van het avontuur

Jullie weten misschien niet precies wat je te wachten staat, maar wees gerust dat wij ook niet. Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden. Wij moesten in de klas al een toespraak houden en de twee beste van de klas zouden aan dit toernooi mogen meedoen. Dit pakte voor ons heel goed uit en we hadden hierdoor dus al ervaring met het schrijven van en toespraak en het houden ervan. Aangezien het toernooi over Max Havelaar ging, konden wij ons inlezen. We hebben ook de film Max Havelaar gekeken (dit is geen aanrader). We wisten hierdoor waar het boek over ging maar de film was erg langdradig.

Concurrentie en colleges

Ondanks onze voorbereiding was het een zenuwslopend proces. Het was erg stimulerend om de hele dag in Den Haag te zijn, dit hebben wij ook in onze toespraak verwerkt om het actueel te maken. Verder was er een zeer competitieve sfeer waardoor je de druk erg voelde en we waarschijnlijk meer ons best hebben gedaan. Na wat ervaring te hebben opgedaan bij de colleges van neerlandici, hadden we anderhalf uur om een speech te schrijven en op te voeren in de voorronde. Anderhalf uur om een hele toespraak te schrijven is erg kort. Wij hebben snelle keuzes moeten maken en behoorlijk wat moeten improviseren tijdens de voorrondes. In de voorrondes moest je als koppel tegen zes andere koppels strijden. De winnaars mochten naar de finale.

De finale

In de grote collegezaal werd verteld wie er in de finale zat. Wij en nog 4 andere koppels waren door. Wij mochten hierna nog 20 minuten met onze begeleider uit de voorrondes onze speech doornemen, verbeteren en oefenen. Dit lijkt lang maar die tijd vloog voorbij. En voor we het wisten moesten we weer naar de collegezaal om de toespraak nogmaals op te voeren. Wij moesten als laatste. Wij zagen dus alle andere koppels voordat we zelf aan de beurt waren. Dit was niet voordelig voor ons stressniveau, want er zaten geweldige toespraken bij waardoor de moed ons in de schoenen zakte. Ook was het onhandig dat het verplichte citaat wat wij hadden gekozen ook door andere groepjes was gebruikt. Maar wij waren wel de enige die het gebruikte om een punt te maken. Hierdoor viel het niet gewoon uit de lucht en dit kregen we ook te horen in het jury commentaar. Veel van de deelnemers hadden zich heel netjes aangekleed maar wij hadden onze kleding echt aan elkaar aangepast met dezelfde kleur broek en bloes. Ook hebben wij ons haar hetzelfde gedaan. Hier hebben wij geen commentaar van de jury op gekregen maar echt kwaad kon het niet. Het stond wel leuk op de foto's en bij het filmpje wat van ons gemaakt is na afloop was het ook duidelijk. Het enige wat niet zo goed ging was het dankwoord. Hier hadden wij totaal niet op gerekend en het stond nogal stom om nadat je een toespraak toernooi hebt gewonnen je niets meer weet uit te brengen. Dus mocht je in de finale komen, denk heel even na over wat je wil zeggen mocht je als winnaar uit de bus komen. Maar met een grapje over dat we heel wat hadden opgeofferd voor dit toernooi door de film Max Havelaar te kijken wisten we het er nog redelijk vanaf te brengen.

Wat we er verder nog aan hebben gehad

Aan het eind van de dag hebben wij een aanbod gekregen om onze toespraak voor te dragen aan het Multatuli genootschap in Amsterdam. Hierna hebben wij nog met een aantal leden gesproken. één van deze leden benaderde ons en zei dat hij het heel moedig van Lotus vond dat ze hier nu was, en dat hij wist wat ze had doorgemaakt omdat hij ook als kind op een boerderij heeft moeten werken. Blijkbaar hebben wij onbedoeld daadwerkelijk mensen ervan overtuigd dat Lotus een ex- kinderarbeider was. Hiervan is hij nog steeds overtuigd.

Door dit toernooi leer je beter een menigte toespreken. Je staat gemakkelijker voor een groep mensen en bent minder zenuwachtig voor een mondeling of presentatie. Als het goed is voeren wij onze toespraak nog één keer op, voor jullie. Daar zien wij al heel erg naar uit!

Tips voor de toekomstige sprekers:

- Lees je in: kijk waar Max Havelaar over gaat, zoek informatie op
 - Kleed je netjes, kleren maken de man (of vrouw). Als je netjes gekleed bent laat dat een goede indruk achter
 - Houdt je zenuwen in bedwang tijdens het spreken
 - Bij toespraken is de stijl van belang, gebruik in je toespraak stijlmiddelen: metaforen, drieslagen etc
 - De inhoud van je toespraak moet kloppen (geen onwaarheden) en goed onderbouwd zijn.
 - Laat af en toe stiltes vallen, dit zorgt ervoor dat je publiek de informatie kan opnemen en het zorgt ook voor een dramatisch effect.
 - Gebruik alleen voorwerpen of beeldmateriaal als het echt iets toevoegt
 - Maak contact met je publiek, kijk en/of spreek ze aan, zo blijft de aandacht op jou/jullie gericht
 - Begin en eindig sterk, een goede begin en slotzin zijn heel belangrijk
 - Gebruik humor, hiermee houdt je de aandacht
 - Gebruik beeldspraak en laat het meerdere keren terugkomen in je speech
- Ook al gaat er iets mis: laat niet zien dat het mis gaat en doe alsof het erbij hoort