

Laudatio Margriet Krijtenburg van Adriaan in 't Groen. Dinsdag 11 september 2012.

Doctor Krijtenburg.

Lieve Margriet.

Robert Schuman was een bevlogen man.

Bij Robert Schuman stond de mens centraal.

Bij Robert Schuman ging het om de waardigheid van de mens.

Hij verbond dat met het goddelijke.

Schuman was een grens-ganger.

En bovenal, Schumans biografie was gevormd door zijn katholieke levensbeschouwing.

Ziedaar het referentiekader voor Schumans visie op Europa.

Ziedaar ook lijkt me, dat is vanochtend gebleken, het referentiekader van Doctor Krijtenburg.

Europa als idealistisch project. Gefundeerd in een ethisch, culturele benadering.

Institutionele vraagstukken zijn daar niet altijd eenvoudig mee te combineren.

Dat zien we voortdurend.

Dat hebben we ook vanochtend hier gezien.

Was Schuman of is Krijtenburg daarmee naïef?

Wat we vanochtend in ieder geval hebben gezien is de blijmoedigheid waarmee Doctor Krijtenburg Europa benadert.

Katholieke blijmoedigheid?

We hebben een verfrissend geluid gehoord, in deze sceptische, zure wereld.

We zien hier ook een mooi voorbeeld van de traditie waarin onze universiteit als Bolwerk van Vrijheid staat.

Het gaat om het onderzoek van de promovendus.

En niet om een school van de promotor of de universiteit.

Zo kon het gebeuren dat we voor de zomervakantie een geheel ander geluid over Europa hebben gehoord van een andere promovendus van promotor Cliteur.

Margriet, we hebben de afgelopen vier jaar samen een intensief proces doorgemaakt.

We zijn bij de faculteit Campus Den Haag en het Centrum Regionale Kennisontwikkeling er trots op dat jij hier als eerste duale promovendus precies na vier jaar als eerste Doctor staat.

Van harte gelukgewenst met deze waardigheid.

Vier jaar geleden ben je met 1 gescheurd velletje papier met koffievlekken bij ons gekomen.

Je had ook geen lector van jouw Haagsche Hogeschool.

Toch hebben Ineke van der Meule van De Haagse Hogeschool en ik het aangedurfd om met je in zee te gaan.

Een felicitatie voor onze partner De Haagse Hogeschool is dus zeker op zijn plaats.

In ons duale programma staat kansen geven en kansen ontdekken centraal.

Of om met Wilhelm von Humboldt te spreken: Bildung durch Wissenschaft.

Allen hier weten hoe moeilijk het is te beoordelen of iemand het lukt een Bildungsweg succesvol af te leggen.

Wij kiezen er bij ons duale programma ervoor bijzondere kandidaten op te sporen en ze dan ruime gelegenheid te geven om te laten zien dat ze het willen en kunnen.

Soms moeten ze daarbij afscheid nemen van gewoonten en bestaande inzichten om ruimte te kunnen scheppen voor het nieuwe.

Werken aan een dissertatie is dus ook een ontdekkingsstocht naar het persoonlijke.

Een echte Bildungsweg dus!

Het was best spannend om met je te werken, omdat je activistische katholieke levensovertuiging soms een wetenschappelijke benadering in gevaar dreigde te brengen.

Religie en wetenschap moeten onderscheiden blijven.

In onze intensieve gesprekken zocht je vaak steun bij de katholieke Schuman.

Maar ja, die was politicus en geen wetenschapper....

Nu kunnen we terugzien op een zeer geslaagde promotie.

Binnen vier jaar gepromoveerd, in 50% van de werktijd, dat is hard werken voor onze duale promovendi.

Je bent nu de inspiratiebron van de veertig duale promovendi in ons Haagse centrum.

Ze zijn natuurlijk hier.

Ze zien je.

Ze werken keihard om hier ook te kunnen staan!

Margriet: bedankt voor die voorbeeldfunctie.

En Margriet: bedankt voor je aanwezigheid bij ons.

Voor je gesprekken en voor je blijmoedige geest.

We hebben er veel van geleerd.

Ik heb er veel van geleerd.

Je zet nu je weg voort.

Een docentschap met een stevig wetenschappelijk fundament.

Niet alleen jij hebt hier plezier van, maar vooral je studenten en collega docenten.

Wie weet heeft daar jouw hogeschool als geheel profijt van.

Want daar gaat het ook om: hoe kan de hogeschooldocent aan kwaliteit winnen.

Wij als universiteit voelen ons verrijkt met jouw inbreng en die van je collega hogeschooldocenten.

Zo:

we hopen dat de verrijkte weg die je nu gaat volgen soms ook nog naar ons voert!

We weten dat jouw favoriete kerk vlak bij ons is.

We hebben dus kans...

Tenslotte:

Ik bedank je promotor Paul Cliteur voor de inspirerende, leerzame en plezierige samenwerking. Gelukkig kunnen we die voortzetten met andere duale promovendi!