

Studium Generale Universiteit Leiden organiseert in samenwerking met Museum De Lakenhal:

Het Ontzet van Leiden

Een serie lezingen
in relatie tot
de tentoonstelling

Vrijheid!
Leidens Ontzet
1574-2011

(30/9/2011-8/1/2012)
in Museum De Lakenhal



Erwin Olaf 2011

TOEGANG GRATIS
IEDEREEN WELKOM

MUSEUM DE LAKENHAL

Studium Generale



Universiteit Leiden

Op 3 oktober 1574 werd Leiden bevrijd van de Spanjaarden. Dit keerpunt in de periode van de Nederlandse Opstand (1568-1648) wordt in Leiden al meer dan 436 jaar onafgebroken herdacht en gevierd. Tot in de eerste helft van twintigste eeuw werd het Leidens Beleg en Ontzet dan ook gezien als een onbetwist hoogtepunt in de vaderlandse geschiedenis en ieder jaar weer vindt op 2 en 3 oktober het grootste lokale volksfeest van Nederland plaats. Over de herinnering en beleving van het Leidens Ontzet presenteert Museum De Lakenhal naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de '3 October Vereniging' de tentoonstelling: *Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011*.

In de lezingenserie wordt een historisch kader geschetst van de nauwe betrekkingen tussen Spanje en de Nederlanden tot aan de periode van De Opstand. De tegenstellingen, verschillende partijen en personen gedurende het begin van De Opstand en Leidens Ontzet worden verbeeld en besproken naar aanleiding van de vele pamfletten die uit de periode over zijn. Ook de lange geschiedenis van het 3 oktober vieren, in al haar facetten en met wisselende interpretaties van de historische feiten, alsook de 'nationale' plaats die deze viering in de Nederlandse geschiedenis is gaan innemen worden belicht.

Dinsdagavond
15 november 2011

De contacten tussen Spanje en de Nederlanden in de zestiende eeuw

Al ten tijde van de vroege Habsburgse vorsten waren er nauwe contacten tussen de Nederlanden en Spanje, toen beide gebieden onderdeel waren van hetzelfde conglomeraat staten. In de lezing wordt ingegaan op zowel de sociaal-economische betrekkingen als de politieke ontwikkelingen tussen de beide gebieden. Besproken worden de handelsbetrekkingen, de oorlogen, de hofcultuur, de migratie en de ontwikkeling van nationale identiteiten.

Dr. Raymond Fagel

UD Algemene Geschiedenis,
Universiteit Leiden

Het Ontzet van Leiden

Dinsdagavond

22 november 2011

Bijzondere en zeldzame pamfletten rond Leidens Ontzet en de Opstand uit de Universiteitsbibliotheek Leiden en Museum Plantin-Moretus in Antwerpen

Zowel de UB Leiden als het vermaarde Museum Plantin-Moretus in Antwerpen kunnen bogen op een rijke collectie pamfletten. In de lezing krijgt u een keuze in woord en beeld, toegesneden op Leidens Ontzet in het kader van de beginjaren van de Opstand.

Dr. Anton van der Lem

Conservator oude drukken,
Universiteitsbibliotheek Leiden
en eindredacteur van de site
<http://dutchrevolt.leiden.edu>

Dinsdagavond

29 november 2011

De lange traditie van het 3 oktober vieren. De viering in Leiden door de tijd heen

Vanaf het eerste moment is de bevrijding van de Spanjaarden herdacht. Maar niet altijd op dezelfde manier en met dezelfde intensiteit. De lezing behandelt de fasen waarin de 3 oktoberviering te verdelen valt en de achtergronden daarbij.

Prof.dr. Rudi van Maanen

Em. hoogleraar Stadsgeschiedenis,
in het bijzonder van Leiden,
Universiteit Leiden en voormalig
adjunct-gemeentearchivaris
van Leiden

**TOEGANG GRATIS
IEDEREEN WELKOM**

Dinsdagavond

6 december 2011

Leidens Ontzet en de canon
Hoe 3 oktober een nationale
gebeurtenis werd

Al sinds de zeventiende eeuw wordt Leidens Ontzet beschouwd als een belangrijke gebeurtenis in de 'nationale' geschiedenis van Nederland. Dat lijkt misschien vanzelf te spreken, maar het is het niet. Op veel Nederlandse ambassades wordt op 3 oktober een harinkje weggeprikt, maar gaan de vieringen van het ontzet van Groningen of van Alkmaar, bijvoorbeeld, ongemerkt voorbij. In deze lezing vragen we ons af hoe het komt dat juist het beleg en ontzet van Leiden zich al snel een plek in het nationale verleden verwierven.

Prof.dr. Judith Pollmann

Hoogleraar Nederlandse geschiedenis
van de vroegmoderne tijd,
Universiteit Leiden

TIJD & PLAATS:

19.30 - 21.15 uur

zaal 011, Lipsiusgebouw (1175)

Cleveringplaats 1, Leiden

Dinsdagavond

13 december 2011

Afsluiting serie: inleiding tot en
bezigting van de tentoonstelling

Dr. Jori Zijlmans

conservator Museum De Lakenhal,
Leiden en curator van
de tentoonstelling

TIJD & PLAATS op 13 december:

19.00 uur - 21.00 uur

(kassa open vanaf 18.30 uur)

**Museum De Lakenhal,
Oude Singel 28-32, Leiden**

INFORMATIE/ORGANISATIE

Studium Generale Universiteit Leiden

Postbus 9500, 2300 RA Leiden

j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl

071 527 7295 / 7296 / 7283

www.studiumgenerale.leidenuniv.nl