

Studium Generale: Tibet's Rebel-Monnik: Gendün Chöphel

Woensdag 2 juni 2010

Zaal 011, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
19.30 tot 22.00 uur met pauze

Op deze avond staat centraal een Tibetaanse monnik-geleerde uit de eerste helft van de twintigste eeuw, Gendün Chöphel (1903-1951). Hij heeft in veel opzichten een sleutelrol gespeeld in de (moeizame) overgang naar de moderniteit in de toentertijd sterk conservatieve Tibetaanse cultuur. Geboren in Oost-Tibet, en erkend als de reïncarnatie van een eerdere Lama, bleek hij tijdens zijn opleiding aan klooster-universiteiten in Oost en Centraal Tibet een briljant, maar ook buitengewoon eigenzinnig student te zijn. Na zich uit het kloosterleven te hebben teruggetrokken heeft hij twaalf jaar doorgebracht in India (1934-1946). Hier heeft hij zich verder ontwikkeld tot een veelzijdig schrijver, tekenaar en geleerde die baanbrekend werk heeft verricht. Hij schuwde hierbij kritiek op de toenmalige sociale en politieke situatie in Tibet niet. Dit heeft ertoe geleid dat hij na terugkomst in Tibet tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld op grond van (onterechte) beschuldigingen van landverraad. Na vrijlating een gebroken man is hij niet lang daarna overleden. Hoewel hij door de toenmalige Tibetaanse autoriteiten werd verguisd, was hij ook destijds al een figuur die bewonderd werd in kringen van meer liberale Tibetaanse intellectuelen. In de jaren zeventig en tachtig is hij uitgegroeid tot iets als een cultfiguur onder veel (met name jongere) Tibetanen en onder westerse Tibet-sympathisanten.

Na een inleiding over de fascinerende figuur Gendün Chöphel door Peter Verhagen (docent Taal en Cultuur van Tibet, Universiteit Leiden), volgt een vertoning van geselecteerde delen van de documentaire film "Angry Monk" gemaakt door Luc Schaedler in 2005. Deze boeiende en goed gedocumenteerde film over Gendün Chöphel zet zijn levensloop en idealen op een fascinerende manier af tegen de huidige realiteit in Tibet. Als sluitstuk van het programma zal er alle gelegenheid zijn tot discussie en het stellen van vragen.



Universiteit Leiden

Studium Generale: Tibet's Rebel-Monnik: Gendün Chöphel

Woensdag 2 juni 2010

Zaal 011, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
19.30 tot 22.00 uur met pauze

Op deze avond staat centraal een Tibetaanse monnik-geleerde uit de eerste helft van de twintigste eeuw, Gendün Chöphel (1903-1951). Hij heeft in veel opzichten een sleutelrol gespeeld in de (moeizame) overgang naar de moderniteit in de toentertijd sterk conservatieve Tibetaanse cultuur. Geboren in Oost-Tibet, en erkend als de reïncarnatie van een eerdere Lama, bleek hij tijdens zijn opleiding aan klooster-universiteiten in Oost en Centraal Tibet een briljant, maar ook buitengewoon eigenzinnig student te zijn. Na zich uit het kloosterleven te hebben teruggetrokken heeft hij twaalf jaar doorgebracht in India (1934-1946). Hier heeft hij zich verder ontwikkeld tot een veelzijdig schrijver, tekenaar en geleerde die baanbrekend werk heeft verricht. Hij schuwde hierbij kritiek op de toenmalige sociale en politieke situatie in Tibet niet. Dit heeft ertoe geleid dat hij na terugkomst in Tibet tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld op grond van (onterechte) beschuldigingen van landverraad. Na vrijlating een gebroken man is hij niet lang daarna overleden. Hoewel hij door de toenmalige Tibetaanse autoriteiten werd verguisd, was hij ook destijds al een figuur die bewonderd werd in kringen van meer liberale Tibetaanse intellectuelen. In de jaren zeventig en tachtig is hij uitgegroeid tot iets als een cultfiguur onder veel (met name jongere) Tibetanen en onder westerse Tibet-sympathisanten.

Na een inleiding over de fascinerende figuur Gendün Chöphel door Peter Verhagen (docent Taal en Cultuur van Tibet, Universiteit Leiden), volgt een vertoning van geselecteerde delen van de documentaire film "Angry Monk" gemaakt door Luc Schaedler in 2005. Deze boeiende en goed gedocumenteerde film over Gendün Chöphel zet zijn levensloop en idealen op een fascinerende manier af tegen de huidige realiteit in Tibet. Als sluitstuk van het programma zal er alle gelegenheid zijn tot discussie en het stellen van vragen.



Universiteit Leiden