

BOEKPRESENTATIE

Auteur Jozef Van Osta en abt Marc Fierens van de Abdij van Averbode nodigen u vriendelijk uit voor de voorstelling van het nieuwe boek:

ZES EEUWEN KLOKKENCULTUUR IN DE ABDIJ VAN AVERBODE

Dr. Jozef Van Osta o.praem.

**Op zondag 10 december om 16.00 uur
in het Abtskwartier van de Abdij van Averbode.**

Op initiatief van de medebroeders 'buitenheren' werd in het jubileumjaar van de premonstratenser orde (1121-2021) een nieuwe klok gegoten voor de abdijtoren van Averbode. Zij kreeg de naam Hugo en verwijst naar de zalige Hugo van Fosses, eerste abt van Prémontré. Dit gebeuren was voor medebroeder Jozef Van Osta de aanleiding om de geschiedenis van de klokken- en beiaardcultuur van de Abdij van Averbode chronologisch en uitvoerig te beschrijven. Reeds in de veertiende en vijftiende eeuw zijn sporen van klokken en voorstellen te vinden in het rijke archief van de abdij. Doorheen de eeuwen hebben eminente klokkengieters zoals de gebroeders Willem en Jasper Moer, François Hemony en Andreas Jozef Vanden Gheyn opdrachten voor de abdij ontvangen. In het boek wordt verwezen naar klokschriften die Erasmus van Rotterdam speciaal voor Averbode schreef. De woelige geschiedenis van de klokken tijdens de Franse periode, de tweede wereldoorlog en de periode nadien krijgt ruime aandacht. In het abdijsarchief werd onlangs ook een manuscript uit de vijftiende eeuw ontdekt met de ritus voor een klokkenwijding. Een zeldzaam document met tal van regionale varianten. Kortom, dit boek gaat over klokken en beiaard en over mensen die ze kochten en koesterden. Dit historiografisch werk werd rijk geïllustreerd uitgegeven in een mooi gebonden boek. Een echte aanwinst niet alleen voor de liefhebber van klokken en beiaarden, maar voor elke bibliofiele lezer.

Gebonden met harde kaft; full color; 280 blz.; € 50,00.



Programma

Welkom door abt Marc Fierens.

Voorstelling van het boek
door beiaardier Dr. Luc Rombouts.

Muzikaal intermezzo.

Slotwoord door auteur Jozef Van Osta.

Beluisteren van de klokken.

Receptie, met mogelijkheid om het boek aan te kopen.

Om 18 uur kan men het gezongen avondgebed van de
abdijsamenleving bijwonen.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen
bij Jozef Van Osta via mail: jozef.vanosta@parkabdij.be
of met een briefje naar
Jozef Van Osta, Abdij van Park 7, 3001 Heverlee.